

# Het Ossenboek

**Ken je een os? Iemand die 30 wordt en vrijgezel is?**

**Organiseer dan een feest voor hem!**



*Foto Nick Hannes*

Tussen 1980 en 2000 werden vooral in Limburg veel ossenfeesten georganiseerd. Het aantal ossenfeesten is de laatste jaren afgenomen: er zijn minder aankondigingen langs de weg. Ook op het internet en in de kranten verschijnt minder over ossen en ossenfeesten. Ossen zijn er nog, maar ze komen niet meer zo frequent in beeld als pakweg tien jaar geleden. Toch maken affiches, krantenberichten, chatsessies en Facebookberichten duidelijk dat dergelijke feesten nog altijd bestaan en zelfs op plaatsen opduiken waar je ze niet of minder verwacht, namelijk buiten Limburg. Er staat dus niets in de weg om opnieuw en overal ossen te vieren! In Limburg doen en deden ze dat maar al te graag want zo'n feest gaat en ging meestal gepaard met veel vrolijkheid, creativiteit, verrassingen en... drank!

## EINDE OF BEGIN?

Voor een ongehuwde vrouw die dertig wordt, wordt er zelden zo'n (koe)feest gegeven. Meestal gebeurt dit voor een man die die leeftijd bereikt en nog vrijgezel is. Familie, vrienden of collega's van de jarige zien meestal twee redenen om samen een feest te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en dan samen te feesten. De eerste is dat voor wie 30 wordt, zijn jeugd, de tijd van onbezonnenheid en van 'het laisser aller' voorbij is en dat die aan het serieuze deel van zijn leven begint of met beginnen. De tweede reden is omdat hij ongehuwd is. Hij beantwoordt daardoor niet aan de 'verwachtingen' en 'verstoot' de 'normale' gang van zaken: hij heeft geen vrouw en geen kinderen, geen opvolgers of nakomelingen. Het ossenfeest is dus deels een 'verwijt', deels een 'poging' om voor hem nog een partner te vinden.

### *EENOSSENGEDICHT*

*30 jaar geleden kwam Dirk  
de wereld afgegleden.  
Het was een kerel van een vent,  
die intussen zijn wereld kent.  
Voor de meisjes heeft hij zich (nog)  
niet laten verrassen,  
maar ja, zo lang moeder je onderbroeken  
en sokken blijft wassen.  
Dirk manneke, wat is uw jeugd wel waard,  
gij blijft zeker bij moeder aan de haard?  
Wanneer denkt ge aan trouwen,  
en dan een nestje bouwen?  
Dertig jaar en nog niet getrouwd,  
nu ben jij de klos,  
wij kwamen versieren voor Dirk den os!*

*Bron: gedicht voor Dirk uit Millen*

## TIPS EN VOORBEELDEN

Om het feest te doen slagen, vertelt 'Het Ossenboek' hoe je dat feest voorbereidt met familie, vrienden of collega's, hoe je de taken kunt verdelen tussen mannen en vrouwen, welke versieringen in of aan het huis mogelijk zijn, hoe ossenfeesten worden aangekondigd, hoe, waar en wanneer het feest plaats heeft en wie het betaalt. Dit boekje bevat tal van voorbeelden, zowel van teksten als van feesten.

Het is een herwerkte én uitgebreide heruitgave van 2009. Het is een ideale handleiding voor wie zo'n ossenfeest wil organiseren. Ze kwam tot stand dankzij de inzet en het onderzoek van architect-volkskundige Mathieu Driessen (1922-2005). Hij bestudeerde dit fenomeen met heel veel passie en enthousiasme. Zijn dochter Ann, ex-journaliste en auteur, wilde zijn werk niet verloren laten gaan. Ze verwerkte zijn informatie en gegevens en vulde die waar nodig en

mogelijk aan. Het minst dat je kan zeggen na lezing van 'Het Ossenboek', is dat een ossenfeest een interessant volkskundig gebruik was en is... en moet blijven of niet?

## **INFORMATIE**

Titel: Het Ossenboek. Handleiding voor het vieren van een os.  
Ann Driessen, ADCD Gent, 2017, 68 blz.  
NUR: 693, regionale geschiedenis  
Te koop: <https://www.skribis.be/nl/self-publishing/non-fictie/het-ossenboek.html>  
Of via [boekenvanann@gmail.com](mailto:boekenvanann@gmail.com)  
Website: <https://hetproces.jimdo.com/>  
Blog: <https://anndriessenschrijft.blogspot.be/>



## **EEN OS OF EEN KOE NODIG?**



*Foto Fun City, opblaasbare os*

Wie een ossenfeest organiseert en een opblaasbare os of een koe wil huren, kan dat o.m. bij Fun City in Hoeselt. Dat bedrijf viert haar 20ste verjaardag en is specialist in de verhuur en verkoop van feestartikelen.

Het bedrijf verhuurt o.m. opblaasbare 3 meter hoge ossen en koeien, maar ook baby's, ooievaars, verkeersborden, cijfers, voordeuren en bierglazen. Voor info: Fun City, Bilzersteenweg 36, 3730 Hoeselt. Kijk op <http://www.fun-city.be/>.

Ook in Lommel, Rekem en Eksel zijn dergelijke ossen te huur. In Widoorie is een polyster-os van 60 kg te huur.